



Decor van deze interessante reis is Boppard aan de Rijn. De stad zelf is al meer dan 2000 jaar oud, wat ook duidelijk te zien is aan de Romeinse overblijfselen. De Romeinen bouwden op de plaats van Boppard een fort waarvan delen goed bewaard gebleven zijn. In het romantische centrum zijn niet alleen de overblijfselen te zien, maar Boppard heeft ook vele smalle straten met prachtige vakwerkhuisen. Tevens ligt het zeer gunstig voor mooie excursies in de omgeving. Samen met ons hotel aan de Rijnpromenade maken we er een mooie reis van.

BOPPARD IN HET MIDDENRIJNDAL

1^e dag: Maandag

Na de ontmoeting met uw medepassagiers rijden we naar België voor de koffiepauze. Hierna een prachtige route door de Duitse Eifel, waar we zicht hebben op de "Maaren", de vroegere kraters van de Vulkaaneifel. Na de lunchpauze rijden we over de Hunsrück naar ons fijne hotel in Boppard waar we in de loop van de middag arriveren.

2^e dag: Dinsdag

Vandaag maken we uitgebreid kennis met Rudesheim. We maken eerst een rustige wandeling door het oude stadje, waarbij de gezellige Drosselgasse het hoogtepunt is. Hierna staat het treintje al te wachten om ons mee te nemen voor een rondrit door de wijnbergen en een bezoek aan Siegfried's Musikkabine, een klein

museum met ruim 350 zelfspelende muziekinstrumenten. In de middag bezoeken we een typische Duitse Weinstube, waar u een aantal Rijnwijnen te proeven krijgt.

3^e dag: Woensdag

Een dagtochtje langs de Moezel mag in dit programma uiteraard ook niet ontbreken. Pareltjes als Treis-Karden, Cochem en Ediger-Eller passeren de revue vandaag. Een heerlijke dag genieten van de natuur rondom de Moezel.

4^e dag: Donderdag

Vandaag een rustige dag. Op het programma staat een leuke boottocht over de Rijn, langs de beroemde Loreley. Heerlijk ontspannen kunt u genieten van het landschap. Ook gaan we met de kabelbaan naar het uitzichtpunt

Intensiteit: **2-3**

- Rustig programma
- Af en toe een wandeling



Vierseenblik. Vanaf hier heeft u een prachtig uitzicht over de Rijn en de omgeving.

5^e dag: Vrijdag

Koblenz staat op het programma. Een stad aan de samenvloeiing van de Moezel en de Rijn. Op dit punt, het Deutsche Eck, staat het enorme standbeeld van Kaiser Wilhelm. Ook bezoeken we de vesting Ehrenbreitstein. De vesting ligt 118 meter boven de Rijn en

heeft een zeer roerige geschiedenis. Aan het eind van de middag keren we dan weer terug naar ons hotel in Boppard.

6^e dag: Zaterdag

Na het uitchecken vertrekken we huiswaarts. Waar mogelijk rijden we wat stukjes binnendoor. Na de lunchpauze rijden we Nederland binnen en dan via de snelwegen naar ons dineradres, waar we deze mooie reis in stijl afsluiten.



Vertrek:
MAANDAG 07 SEPTEMBER 2026

Thuiskomst:
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2026

€ 1.045,00 p.p.
inclusief entreegelden

Toeslag eenpersoonskamer: € 185,00

Reisinfo:

REISPAPIEREN:

Een paspoort of identiteitskaart

VERZORGING:

Halfpension

Hotelfino:

07/12 september:

Rheinhotel Bellevue Boppard - Duitsland



Hotelfino:

We verblijven in een historisch hotel aan de Rijn en de wandelpromenade in Boppard. Het hotel beschikt over een gezellige lounge en restaurant. Alle kamers aan stadzijde zijn minstens voorzien van bad/douche, toilet, televisie, radio en telefoon. U wordt in het restaurant verwend met een uitgebreid ontbijtbuffet en driegangendiner of buffet.