

13-Daagse RONDREIS door IERLAND

Met o.a. Kerry, Cliffs of Moher en Dublin



Deze reis belooft wederom een van de mooiste ervaringen uit ons programma te worden. Dit keer maken we de reis in omgekeerde volgorde, zodat we op de eerste dag ontspannen kunnen vertrekken. Een kleine aanpassing die zorgt voor een comfortabele start en verrassende nieuwe indrukken onderweg. Ierland, ook wel 'Eire' genoemd, is een adembenemend land met talloze hoogtepunten. De diversiteit aan landschappen zorgt ervoor dat bezoekers telkens weer versteld staan. Ierland is echter niet alleen een land om te zien, maar vooral om te ervaren. Het is een land met vriendelijke, gastvrije mensen, een rijke historie waar je stil van wordt, levendige tradities en een folklore die je nooit meer vergeet. Laat je betoveren door Ierland en droom weg in dit prachtige vakantie-land.

FABULOUS IERLAND

1^e dag: Maandag

Vandaag heeft u direct vakantie. In de loop van de ochtend wordt u thuis opgehaald en rijden we naar Rotterdam, Europa's grootste havenstad. Hier heeft u tijd om even lekker te lunchen voordat we richting de havens gaan en inschepen op de cruise ferry voor de overtocht naar Hull. Aan boord hebben we mooie buitenhutten met douche en toilet en genieten we van een warm/koud dinerbuffet.

2^e dag: Dinsdag

Na een uitgebreid ontbijt aan boord vertrekken we richting Wales. De route voert ons dwars door het schilderachtige Peak District, waar we onderweg enkele fotogenieke stops maken. Rond de middag strijken we neer in een van de typisch Britse dorpjes voor een vrije lunch. Daarna vervolgen we onze weg door een landschap van

grillige rotsformaties, ruige heidevelden en groene valleien, totdat we Wrexham bereiken. Hier wacht ons een gezamenlijk diner en een comfortabele overnachting.

3^e dag: Woensdag

Vandaag rijden we de fantastische kustroute via Llandudno naar Holyhead. Daar nemen we de ferry en varen we de hoofdstad van Ierland binnen. Dublin is een bruisende stad en biedt een mooie mix van geschiedenis en moderne cultuur. In de straten met historische gebouwen is de energie van ruim 1000 jaar verleden voelbaar. We checken in bij ons mooie hotel en genieten na van deze ontspannen dag.

4^e dag: Donderdag

Vandaag staat in het teken van het verkennen van Dublin. We bezoeken enkele van de meest



iconische bezienswaardigheden van de stad, waaronder St. Patrick's Cathedral en Trinity College, waar het beroemde 'Book of Kells' wordt bewaard. Dit met de hand gekalligrafeerde manuscript uit de 8e eeuw is een van de grootste schatten van Ierland. De middag is vrij om de stad verder te verkennen, musea te bezoeken of gewoon te genieten van de sfeer in een echte 'oude-mannen-pub', zoals de Dubliners ze noemen. Na een dag vol indrukken keren we terug naar ons hotel voor de overnachting.

5^e dag: Vrijdag

Deze rustige dag passeren we het schilderachtige dal van de Shannon, met 386 kilometer de langste rivier van Ierland, en genieten we van het groene Ierse landschap. Uiteindelijk bereiken we het beroemde bedevaartsoort Onze-Lieve-Vrouwe van Knock, ontstaan na een Mariaverschijning in 1879. De plaatsnaam, die in het Iers 'heuvel' betekent (Cnoc), werd na de verschijning Cnoc Mhuire, oftewel 'Heuvel van de Maagd Maria'. We checken in bij ons fijne hotel en genieten na van deze ontspannen dag.

6^e dag: Zaterdag

Vandaag ontdekken we de regio

Connemara, een van de meest schilderachtige delen van Ierland. We volgen de 'Sky-road' naar Clifden, een route die ons langs spectaculaire uitzichten op de kustlijn voert. Onze volgende stop is Kylemore Abbey, een imposant kasteel dat in een idyllische omgeving ligt. Dit sprookjesachtige gebouw, omgeven door bossen en meren, is een van de meest gefotografeerde plekken van Ierland. We genieten van de rust en schoonheid van het lieflijke landschap rondom Lough Corrib terwijl we terugkeren naar ons hotel in Knock voor het diner en de overnachting.

7^e dag: Zondag

We bekijken allereerst het bedevaartsoord Knock, waar jaarlijks meer dan een miljoen pelgrims naartoe komen. Het heiligdom en de indrukwekkende Basilica of Our Lady Queen of Ireland laten een diepe indruk achter. In de middag rijden we door Yeats County, een gebied vernoemd naar de beroemde Ierse dichter William Butler Yeats. We maken een mooie boottocht over Lough Gill, een serene plek die bekend staat om zijn natuurlijke schoonheid. Hierna keren we terug naar ons hotel in Knock voor een ontspannen avond.

22

13-Daagse RONDREIS
door IERLAND

Vertrek:

MAANDAG 20 JULI 2026

Thuiskomst:

ZATERDAG 01 AUGUSTUS 2026

€ 2.695,00 p.p.
inclusief entreegelden

Toeslag eenpersoonskamer/hut: € 495,00



13-Daagse RONDREIS door IERLAND

Reisinfo:

REISPAPIEREN:

Een paspoort en een ETA (zie algemene reisvoorwaarden)
(reizen naar het Verenigd Koninkrijk met een identiteitskaart is niet meer toegestaan)

VERZORGING:

Halfpension

Hotel- en Ferryinfo:

20/21 juli:

P&O Ferries Hull - Rotterdam

21/22 juli:

Ramada Plaza Hotel Wrexham - Wales

22/24 juli:

The Royal Marine Hotel Dublin - Ierland

24/27 juli:

Knock House Hotel Mayo - Ierland

27/29 juli:

The Brehon Hotel & Spa Killarney - Ierland

29/31 juli:

Waterford Marina Hotel - Ierland

31 juli/01 augustus:

Double Tree by Hilton Bracknell - Engeland



Intensiteit: **4**

- Af en toe een wandeling, diverse hotels
- Niet overal vlak



8° dag: Maandag

We laten Knock achter ons en rijden naar de Burren, een uniek karstlandschap dat vaak wordt vergeleken met een maanlandschap. Daarna maken we een bijzondere rit naar de beroemde Cliffs of Moher om deze machtige kliffen te bewonderen. Ze rijzen 200 meter loodrecht uit de oceaan op en bieden een spectaculair uitzicht. Na dit natuurspektakel rijden we naar het Bunratty Openluchtmuseum, waar we een stap terug in de tijd doen. Dit museum geeft een levendig beeld van het Ierse leven in de 19° eeuw, met authentieke huisjes, boerderijen en winkels. Onze dag eindigt in Killarney, waar we dineren en overnachten in ons statige hotel.

9° dag: Dinsdag

Vandaag is gereserveerd voor een van de hoogtepunten van onze reis: de Ring of Kerry. Deze beroemde route biedt spectaculaire uitzichten op de Atlantische Oceaan en voert ons langs de hoogste bergen van Ierland, de Macgillycuddy Reeks, met toppen tot 1.040 meter. Het milde klimaat zorgt voor een weelderige vegetatie en de landschappen die we onderweg tegenkomen zijn werkelijk magnifiek. De dag eindigt met een tweede overnachting in Killarney, waar we heerlijk kunnen terugblikken op de indrukwekkende natuur die we hebben gezien.

10° dag: Woensdag

We nemen afscheid van Killarney en rijden via een prachtige bergroute

naar Blarney Castle, een middeleeuws kasteel dat beroemd is om de Blarney Stone, ook wel bekend als de 'Stone of Eloquence'. Volgens de legende geeft het kussen van deze steen je de gave van welbespraaktheid, oftewel 'the gift of the gab'. Het bijna 600 jaar geleden gebouwde kasteel is indrukwekkend en sprookjesachtig tegelijk, met zijn robuuste, ruïneuze muren op een adembenemend landgoed. Ons doel daarna is het pittoreske Blackwater Valley, een van de mooiste valleien van Ierland. Onze dag eindigt in Waterford, waar we twee nachten zullen verblijven.

11° dag: Donderdag

Na een wat later vertrek rijden we eerst een mooie route door de omgeving en na een ontspannen

lunchpauze bezoeken we de Waterford Crystal Factory. Hier krijgen we een rondleiding en zien we hoe het beroemde kristal wordt gemaakt. Het vakmanschap is indrukwekkend en het is fascinerend om te zien hoe de glasblazers hun kunstwerken creëren.

12° dag: Vrijdag

Na een bijzonder verblijf in Waterford nemen we vandaag al vroeg afscheid van Ierland. Tijdens de rit naar Rosslare genieten we nog één keer van het weelderige groene landschap en de frisse lucht die Ierland zo onvergetelijk maken. Vanuit de haven zetten we per ferry koers naar Fishguard, een charmante kustplaats omringd door ruige

kliffen. Vervolgens rijden we door het afwisselende landschap van Zuid-Wales en de Engelse Midlands naar Bracknell, voor een comfortabele laatste overnachting, voordat we morgen de thuisreis aanvangen.

13° dag: Zaterdag

We rijden over de London Ring Road richting Calais, waar we de oversteek naar het vasteland maken en terugkeren naar Zeeland. Terwijl we nog eens terugdenken aan de prachtige herinneringen en bijzondere momenten van onze reis, sluiten we dit avontuur af met een heerlijk diner, een perfecte manier om afscheid te nemen en de ervaringen van Ierland nog even samen te vieren.



Hotelinfo:

Op deze reis maken we gebruik van uitstekende en gezellige hotels, waar we ons als gast al snel thuis voelen. Kamers met bad/douche, toilet, telefoon, televisie en koffie- en theevoorzieningen. Ook de maaltijden zijn van een hoogstaande kwaliteit met een driegangig keuzemenu of buffet en een 'Full Irish Breakfast'.