



Een aantal jaar geleden besloot een van onze chauffeurs en reisleader op onze reizen te emigreren naar het mooie Görlitz. Hij kent inmiddels de omgeving op zijn duimpje en zal ons deze hele reis begeleiden en voorzien van alle informatie.

Görlitz is een bijzondere stad in Oost-Duitsland. Het is namelijk zowel een Duitse als een Poolse stad, alleen gescheiden door de rivier de Neisse. Bovendien een mooie Altstadt en een prachtige omliggende natuur. Er zijn diverse natuurparken in de weide omgeving. Gebieden waar we op deze reis zeker ook van gaan genieten. Een nieuwe reis met een bijzonder weerzien.

BIJ VRIENDEN IN HET MOOIE GÖRLITZ

1^e dag: Zaterdag

De koffiepauze houden we nog in Nederland, maar daarna komen we al snel in het Ruhrgebied, een dichtbevolkt gebied met niet alleen industrie, maar ook met veel groen. Langs Dortmund en Kassel rijden we naar ons prachtig gelegen hotel aan de Elbe in Meißen.

2^e dag: Zondag

We maken er vandaag al een echte excursiedag van. Na een kleine rit arriveren we in Moritzburg en zien we het fraai gelegen barokkasteel. Het kasteel werd in de zestiende eeuw als jachtslot gebouwd voor Maurits van Saksen en is een plaatje. Daarna rijden we door naar het mooie Dresden, die evenveel culturele hoogten kent als Florence. We wandelen langs het barokke Zwinger paleis, met een

prachtige binnenplaats en de uitzonderlijk mooie Frauenkirche. Na de lunchpauze het weerzien met oud-collega Christoffel die ons op de rit naar Görlitz al van alles zal vertellen. We rijden door een mooi landelijk gebied en eind van de middag arriveren we in ons fijne hotel in Görlitz voor diner en overnachting.

3^e dag: Maandag

Na een goed ontbijt wandelen we in een rustig tempo naar de Altstadt van Görlitz. Naast gezelligheid zijn hier de mooiste gebouwen te vinden. Zo zien we onder andere het "Bijbelse Huis", waar op de gevels verschillende Bijbelverhalen zijn verbeeld. Verder het Raadhuis met twee klokken uit 1524 en het Schönhof, een opvallend rood met grijs gebouw. In deze voormalige brouwerij overnachtten



Intensiteit: 3

- Rustig programma
- Af en toe een wandeling

vroeger de rijkste bezoekers aan Görlitz. In de Altstadt zijn er bovendien gezellige pleinen en terrassen. Na de lunchpauze in het centrum nemen wij u mee naar de Landskron Brauerei, waar lokaal bier al sinds 1869 gebrouwen wordt. Het bier rijpt 40 dagen in de 12 meter diepe kelders. Dit is uniek, want nergens anders rijpt het bier langer. De gistingkamers staan onder monumentenbescherming, maar de volledige brouwerij is een industrieel monument.

4^e dag: Dinsdag

Vandaag gaan we genieten van de omgeving en de natuur, met de afwisseling van lichte glooiingen, vergezichten, meren, riviertjes en bossen, waarbij de Oberlausitzer heide wel het hoogtepunt is. Heerlijke routes met diverse stops onderweg. Ook brengen we vandaag een bezoek aan de stad met de vele torens, Bautzen. Hoog gelegen op een rotsplateau boven de rivier de Spree. In deze prachtige middeleeuwse stad zien we onder andere de Reichentoren, die net als de toren in Pisa scheef staat. Tot slot van deze interessante dag maken we nog een stop in Hernhut, een stadje met slechts vijfduizend inwoners, maar met een enorme toeristentrekpleister, een fabriek waar men kerststerren maakt. U ziet hier de geschiedenis van de (Moravische) kerstster en u ziet hoe ze gemaakt worden. Een erg leuk bezoek. Hierna keren we terug naar ons hotel voor diner en overnachting.

5^e dag: Woensdag

Na een goed en stevig ontbijt nemen wij u mee voor een uitstapje naar het naastgelegen Polen en wel naar de historische stad Boleslawiec, ook wel bekend onder de vroegere Duitse naam Bunzlau. Het staat wereldwijd bekend om zijn ambach-

telijke kwaliteit van keramiek. Dit hoogwaardige product wordt nog met de hand gedecoreerd en onder extreem hoge temperaturen gebakken. Na de lunchpauze gaan we weer genieten van een stukje natuur rondom de Berzdorfer See.

6^e dag: Donderdag

Langs de grens van Polen rijden we een stukje zuidwaarts naar Zittau, gelegen nabij het Drielandpunt van Duitsland, Polen en Tsjecho. Hier maken we een indrukwekkende rit met de Zittauer Schmalspurbahn, een historische stoomtrein die langzaam door het landschap boemelt. In de loop van de middag keren we dan weer terug naar Görlitz voor diner en overnachting.

7^e dag: Vrijdag

We nemen afscheid van Christoffel en ons gastvrije hotel en maken er vandaag nog een hele leuke dag van en gaat de reis vandaag langs de Elbe. Deze rivier ontspringt in het Reuzengebergte en mondt na 1164 kilometer uit in de Noordzee. De oevers van de Elbe staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En terecht, want op de oevers is heel veel te zien. Langs de hellingen rijpen de druiven voor de typisch Saksische wijn en we zien ook landbouw, vakwerkdorpen en stadjes. Na de lunchpauze moeten we helaas alweer een stukje van de terugreis aangaan en overnachten we in Leipzig.

8^e dag: Zaterdag

De laatste dag van deze reis is aangebroken. Langs Dortmund en Essen terug naar Nederland, maar alvorens huiswaarts te keren gebruiken we met elkaar een prima verzorgd diner ter afsluiting van onze onvergetelijke reis.

08-daagse REIS naar DUITSLAND

Vertrek:
ZATERDAG 23 MEI 2026

Thuiskomst:
ZATERDAG 30 MEI 2026

€ 1.375,00 p.p.
inclusief entreegelden

Toeslag eenpersoonskamer: € 195,00

Reisinfo:

REISPAPIEREN:

Een paspoort of identiteitskaart

VERZORGING:

Halfpension

Hotelfinfo:

23/24 mei:
Dorint Park Hotel Meißen - Duitsland

24/29 mei:
Parkhotel Görlitz - Duitsland

29/30 mei:
Hotel Atlanta Leipzig - Duitsland



Hotelfinfo:

We verblijven in een goed ****-hotel aan de rand van Görlitz, nabij het stadspark. Alle kamers zijn minstens voorzien van bad (geen douche), toilet, televisie en telefoon. Tevens beschikt het hotel over een gezellig restaurant, waar dagelijks een uitgebreid ontbijtbuffet en diner of buffet op het programma staan.